



2022-2023

# Viden og wienerbrød

TIRSDAGSCAFÉ PÅ LEMVIG MUSEUM

Lemvig Museum rummer masser af gode historier. I skuffer, skabe og på hylder findes et væld af genstande og viden, som museet siden 1931 har indsamlet fra Lemvigegnen. Det er din, min og vores fælles historie, som museet passer på. Men vi vil så gerne dele den med dig! Derfor inviterer vi til "Viden og wienerbrød". Der er kaffe på kanden og basser på tallerknerne, mens museets ansatte fortæller gode historier fra vores egn.

Tirsdagscaféen er for dig, der godt kan lide en god fortælling i hyggeligt samvær. Så tag en god ven eller veninde under armen og kom med på en tur tilbage i vores fælles fortid. Der er et begrænset antal pladser, så skynd dig at købe en billet.

# Program

## **8. november: Lemvig i 1950'erne**

*Et billedforedrag fra dengang der var masser af alting: masser af tid, masser af arbejdspladser, masser af hjemmegående husmødre, masser af børn. Men samfundet var i forandring - også i Lemvig.*

## **22. november: Kuppet i Lemvig Landmandsbank**

*Den 28. november 1920 blev der i nattens mulm og mørke stjålet et stort beløb fra Lemvig Landmandsbanksboks. Hør den spændende historie: En rigtig "true crime" fra Lemvig!*

## **6. december: En egn under pres – Harbøre og stormfloden 1825**

*Harbøre var i løbet af 1800-tallet udsat for flere store stormfloder. Hør en fortælling om stormfloden i februar 1825 og om den indsamling kongen foretog for at komme hele den jyske vestkyst til undsætning.*

## **10. januar: Helten fra Port Arthur**

*Få fortællingen om kaptajn Rønberg, der i 1905 udførte en heltemodig bedrift som blokadebryder i den japansk-russiske krig. Siden vendte han hjem til Lemvig og blev en striks og myndig havnekaptajn.*

## **7. februar: Den kloge mand fra Lomborg**

*Alternativ behandling er ikke en ny ting – gennem 1800-tallet gik mange til egnens kloge folk for gode råd og opskrifter på helbredelse. Kjeld Bjerg var sådan en klog mand, og han var især god til forvredne lemmer og unge piger der led af blodmangel.*

## **28. februar: Gantriis - manden bag tegneserien**

*Hvem var manden bag "Livets gang i Lidenlund"? I ord, film og billeder fortæles om Henning Gantriis, der voksede op i Lemvig og skabte en af Danmarks mest populære avistegneserier.*

**Mødested**  
Lemvig Museum

**Tid**  
kl. 10 - 11

**Pris**  
70 kr. inkl. kaffe og kage

**Tilmelding og betaling**  
Under de enkelte foredrag på  
[www.lemvigmuseum.dk/aktiviteter](http://www.lemvigmuseum.dk/aktiviteter)